

‘Feest van genade’: 40-dagenproject Noorderkerk, voorjaar 2013

40 dagen project

We zijn dit jaar bezig met het jaarthema ‘Een leven dat vruchtbaar is voor God’.

Een onderdeel van dit thema is het ‘40 dagen project’. In die 40 dagen maken we het boek ‘40 dagen: feest van genade’ van Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek onderwerp van gesprek.

Het project loopt van 24 februari t/m 21 april

Wat is feest van genade?

Feest van genade is een boek waarin de fundamenten van het christelijk geloof centraal staan.

Als we als levende stenen willen functioneren is het belangrijk om je bewust te zijn van wat de basis van je geloof is als christen.

Waarom een 40 dagen project?

In de Bijbel is een periode van 40 dagen vaak bedoeld om je als gelovige intenser op God te kunnen richten. In zo’n periode zet je een heleboel andere dingen even opzij om je des te beter op Hem te kunnen concentreren. Het uiteindelijke doel is dat je een persoonlijke groei doormaakt in je relatie met God, dit alles tot eer van Hem. Het 40 dagen project gaat je meer bewust maken van de waarde van je geloof en het leert je om er met anderen over te praten. Bovendien kom je in gesprek met broeders en zusters die je daardoor beter leert kennen, wat verrijkend en waardevol is.

Voor wie is het bestemd?

Voor iedereen, jong en oud. Op verschillende manieren gaan we ermee aan het werk:

d.m.v. de kerkdiensten, verenigingen, catechisaties, bijbelklas, wijkgroepen of persoonlijke bijbelstudie.

Hoe gaan we het doen?

Centraal staat het boek ‘40-dagen: Feest van genade’ van Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek.

Iedereen die meedoet, wordt gevraagd een boek te kopen. Dat kan bij het Baken of Bruna.

Het is de leidraad voor de 40-dagen periode.

Er zijn 6 verschillende thema’s.

Week 1 -	24 febr.	Hartstocht voor God	ochtend
Week 2 -	3 maart	Zonde, de grootste vijand	avond
	10 maart	Vrij i.v.m. biddag	
Week 3 -	17 maart	Het feest van genade	ochtend
Week 4 -	24 maart	Met heiliging de wereld in	ochtend
	31 maart	Vrij i.v.m. Pasen	
Week 5 -	7 april	Verbondenheid: om de ziel van de ander	ochtend
Week 6 -	14 april	De missionaire kerk	ochtend
Slotzondag	21 april	ds. Gert Hutten	ochtend

Ieder thema wordt op de zondag geïntroduceerd tijdens een kerkdienst en de preek gaat erover.

Thuis lees je elke dag een stukje uit het dagboek, dat is opgenomen in het werkboek ‘Feest van genade’.

Daarnaast kom je ook elke week (6x) bij elkaar in een groep. Daar wordt de inhoud van het thema met elkaar gedeeld en besproken.

Er is een kinderprogramma voor de bijbelklas dat gelijk loopt met dezelfde weekthema’s, aansluitend bij hun belevingswereld.

Daarnaast worden de jongeren tijdens de catechisaties uitgedaagd d.m.v. zes prikkelende avonden om de weekthema’s toe te passen op hun eigen leven.

Hoe worden die groepen gevormd?

Iedereen kan zich individueel opgeven. Je kan meedoen als vriendengroep, als mannen- of vrouwenvereniging of als groep uit een wijk. Als je alleen bent is het ook mogelijk om je samen met een vriend of vriendin op te geven. Alles kan. We denken aan groepen van 8 – 10 personen, zodat je makkelijk thuis bij elkaar kunt komen. Iedereen kan, als hij/zij zich opgeeft, aangeven welk dagdeel het beste uitkomt. We maken groepen van mensen die een bepaald dagdeel kunnen. De bijeenkomsten worden thuis gehouden. Zit een groep liever in de Noorderkerk, dan wel graag in overleg met de koster.

Is er een groepsleider nodig?

In iedere groep is er iemand die fungeert als samenroeper, die de avond opent en ook, als het nodig is, sturing geeft aan het gesprek. We organiseren voor deze leiders twee afzonderlijke avonden om ze te vertellen wat er van hen wordt verwacht.

Bij wie moet ik zijn voor meer informatie?

De leden van de Commissie Vorming en Toerusting willen jullie graag meer informatie geven:

Joop Schreuder, 2990922, Kirsten Priem, 2985777, Hans Dijkhuizen, 06-23321321, Geertwim Duijst, 2986230, Wendy van de Groep, 06-12648324, Loes Koelewijn, 2985193 en Ada Duijst 2986153

Meedoen aan het 40 dagen project

Geef je m.b.v. het aanmeldingsformulier op bij: Wendy van de Groep, Rikkert Jacobstraat 35, Loes Koelewijn, de Meent 62, Ada Duijst, Colijnstraat 5, of in een box die achter op de balie van de Noorderkerk staat.

Er liggen ook losse inschrijf formulieren bij de koster om je als groep op te geven.

Opgeven individueel, als echtpaar of als groep kan ook via de site: www.spakenburg-noord.nl

De themapreek is te beluisteren via: www.kerkomroep.nl

Zie ook voor info: www.cvkoers.nl (zoeken op 'Feest van genade')