

JEZUS CHRISTUS ONTDEKKEN



JAARBOEKJE
toerusting en vorming

2018 - 2019

Voorwoord

Vorig jaar is voorzichtig begonnen om samen activiteiten te organiseren. Dit jaar willen we dat opnieuw vormgeven. Het is goed om met elkaar te delen, van elkaar te leren, samen te doen.

Dit seizoen werken we als GKv in Bunschoten-Spakenburg met hetzelfde jaarthema:

Jezus Christus ontdekken.

We werken allemaal met dezelfde gemeenteschets. En we hebben een aantal activiteiten samen georganiseerd.

Er zijn verschillende soorten activiteiten. Een aantal zijn gebleven, zoals de stiltewandeling, creatief schrijven, de Amos-studie avonden. Maar er zijn ook een paar nieuwe activiteiten: een avond om bewustwording rond LHBT-ers te vergroten, een avond rond muziek en liederen schrijven met de band Travel.

Elke gemeente trapt het seizoen zelf af met een startzondag in september. Maar we willen het jaar gezamenlijk afsluiten in juni 2019 met eten en zingen! Houd in elk geval die data vast vrij!

Maar voor nu: lees het boekje eens rustig door, misschien is er iets waar u belangstelling voor heeft. Geef u op en zet het in uw agenda!

Misschien kunt u iemand anders ook enthousiast maken om samen mee te doen.

Aanmelden is niet altijd verplicht. Maar het is wel handig, want dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. En voor sommige activiteiten is een maximaal aantal deelnemers vastgesteld. Heeft u vragen? Mail gerust!

Er is een website waarop meer informatie te vinden is rond het jaarthema en de activiteiten.
www.toe-rustig.nl

Daar kunt u terecht met uw vragen. Opgeven kan ook via deze website.

We hopen dat alles wat we zo opzetten aan activiteiten mag meewerken om de onderlinge band te versterken.

U bent van harte welkom!

Inhoudsopgave

VOORWOORD.....	2
INHOUDSOPGAVE.....	3
BIJBELLEZEN MET KINDEREN.....	4
STILTEWANDELING.....	5
BIJBELSTUDIEAVOND.....	6
CREATIEF SCHRIJVEN IN STILLE TIJD.....	7
HET GOEDE NIEUWS VAN HET OUDE TESTAMENT.....	8
EEN VEILIGE PLEK VOOR LHBT-ERS.....	9
KERSTWANDELING.....	10
JEZUS ONTDEKKEN IN DE (TOP)SPORT.....	11
WRITE AND PRAISE.....	12
HERFST, SEIZOEN VOL LEVEN!.....	13
BEELDEND BIDDEN.....	14
GEBEDSTOERUSTING/PRAYER COURSE.....	15
AFSLUITING VAN HET SEIZOEN.....	16
RONDFIETSMAALTIJD XXL.....	17
TIPS:.....	18

Bijbellezen met kinderen

Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun eigen leven? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen?

Kom naar de interactieve presentatie en workshop 'Bijbellezen met kinderen' van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met elkaar gaan we aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het Bijbelverhaal centraal stelt. De presentatie is gericht op Bijbellezen met kinderen thuis of in de kerk en is voor (groot) ouders, kinderwerkers en andere opvoeders.

In deze presentatie:

- krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
- sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
- denk je na over het Bijbellezen met kinderen nu
- ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel.

Algemene informatie

Datum: donderdag 08 november 2018

Leiding: Wilma van de Veen
Locatie: Immanuelkerk, Plevier 2
Tijd: 19.30 (koffie vanaf 19.00 uur)
Min. aantal deelnemers: n.v.t.
Max. aantal deelnemers: 50

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:
www.toe-rustig.nl.
Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap
<https://www.bijbelgenootschap.nl/presentatie/>
of neem contact op met Theresia Ruizendaal

✉ theresia.toerusting@bunschoten-west.nl

Stiltewandeling

Stiltewandelingen zijn er op gericht om jezelf te 'scannen'. De relatie met jezelf en hoe je in contact staat met God. Je gaat dit ontdekken aan de hand van een aantal vragen waarmee je de wandeling instapt.

Joline Zuidema zal je gedurende de vragen en overdenkingen, stilstaand en al wandelend begeleiden en zo je hoofd & hart tot stilte brengen.

Indien gewenst ronden we de wandeling af door met elkaar hierover door te praten.

Algemene informatie

Datum: 13 april 2019

Leiding: Joline Zuidema
Locatie: Immanuelkerk, Plevier 2
Tijd: wordt later nog bekend gemaakt
Min. aantal deelnemers: n.v.t.
Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:
www.toe-rustig.nl.
Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theresia Ruizendaal.

✉ theresia.toerusting@bunschoten-west.nl

Bijbelstudieavond

Tijdens de avonden wordt ingegaan op Bijbellezen en op de tijd van het Oude Testament. De geschiedenis, de sociale omstandigheden en regels, de goden van de Kanaänieten. Het is goed om wat meer te begrijpen van het leven van de mensen uit die tijd.

We doen dit aan de hand van het Bijbelboek Amos.

Amos is één van de kleine profeten. Hij komt uit Tekoa in Juda en rond 760 v. Chr. profeteert hij in Israël.

We gebruiken de hoofdstukken om de grote lijnen in dit Bijbelboek te ontdekken. Het is niet te doen om diep op alle teksten in te gaan op slechts vier avonden.

Laat het wel een aanzet mogen zijn om zelf of met de kring daarna dieper op de teksten in te gaan.

Algemene informatie

Datum: woensdagavond 19 en 26 september, 10 en 24 oktober.

Leiding: Karin Koelewijn

Locatie: Immanuelkerk

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Min. aantal deelnemers: 8

Max. aantal deelnemers: 25

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Materialen

Neem een Bijbel mee en pen en papier als je aantekeningen wilt maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Koelewijn

✉ karindegraafkoelewijn@outlook.com

Creatief schrijven in stille tijd

De workshop is voor iedereen die graag wil investeren in zijn of haar tijd met God. Schrijfkwaliteiten zijn niet nodig.

De schrijftechnieken zijn niet moeilijk en zorgen er juist voor dat iedereen kan schrijven.

In de workshop krijg je uitleg over het gebruik van verschillende schrijftechnieken bij het bijbellezen en je stille tijd. Vervolgens ga je zelf aan de slag aan de hand van een aantal schrijfoopdrachten.

Bij creatief schrijven denk je, aan de hand van concrete vragen en opdrachten, schrijvend na over een onderwerp. De schrijftechnieken helpen je om op een andere manier na te denken, nieuwe gedachten te ontdekken en veel bewuster met een onderwerp of bijbelgedeelte bezig te zijn.

Wat creatief schrijven bijzonder maakt, is dat het helemaal niet belangrijk is of je kunt schrijven: schrijven is namelijk het middel en niet een doel op zich. De schrijftechnieken zijn ook helemaal niet moeilijk. Ze zorgen er juist voor dat iedereen kan schrijven.

Algemene informatie

Datum: 10 april 2019

Leiding: Wilma Poolen

Locatie: Noorderkerk

Tijd: 20.00 uur

Min. aantal deelnemers: 10

Max. aantal deelnemers: 20

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Koelewijn

✉ lieskoelewijn@hotmail.com

Het goede nieuws van het oude testament

Bij het Bijbellezen is het belangrijk oog te hebben voor de lijn van de Bijbel. We moeten niet blijven hangen in losse teksten of verhalen.

Het is belangrijk te ontdekken hoe God door de geschiedenis heen naar zijn einddoel toewerkt.

Deze avonden willen je helpen om het Oude Testament met meer begrip te lezen en oog te krijgen voor de grote lijnen. Naar aanleiding van deelthema 2, *Christus in de profeten*, worden de hoofdstukken 9 en 10 uit het boekje van Jasper Klapwijk besproken. Deze gaan over de profeten in het Oude Testament.

Algemene informatie

Datum: 9 en 23 januari 2019

Leiding: ds. Joop Schreuder

Locatie: Petrakerk

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Materialen

Neem je bijbel mee. En het boekje, *Het goede nieuws van het Oude Testament*, van Jasper Klapwijk, is goed als voorbereiding en nabespreking.

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ds. Schreuder.

✉ jjschreuder@hetnet.nl

Een veilige plek voor lhbt-ers

Een niet-hetero geaardheid brengt allerlei vragen met zich mee bij de persoon zelf en bij de sociale (kerkelijke) context van de persoon. Vaak rust er nog een taboe op dit onderwerp. Daardoor kunnen mensen alleen komen te staan of soms zelfs besluiten de relatie met God te verbreken.

AndersOm vindt het belangrijk ieder persoon vanuit een onvoorwaardelijke liefde te zien. Niet met een alles bedekkende liefde die de waarheid ondermijnd, maar een actieve liefde waarbij de LHBTER op steun kan rekenen op zoek naar Gods wil. Dat vraagt om oefening. Daarom zal er een interactieve avond worden georganiseerd zodat we steeds meer de onderlinge dialoog aan durven gaan. Een dialoog waarbij de verschillende opvattingen, vragen en twijfels in liefde kunnen worden besproken.

*LHBT is een afkorting voor Lesbienne, homo, biseksueel en transgender. Het is een afkorting die algemeen gebruikt wordt voor ieder die niet-hetero is.

Algemene informatie

Datum: 28 januari 2019

Leiding: AndersOm (Ellemieke Tempelaar-van den Geest en Mariet Apperloo-Odink)

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Kosten

Toegang is gratis. Een eventuele bijdrage voor het werk van AndersOm is altijd welkom.

Opgeven

Via de website: www.anders-om.nl

Per mail: info@anders-om.nl

Opgeven is niet verplicht

Meer informatie

Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.anders-om.nl

Kerstwandeling

Op **donderdagavond 20 december** organiseert Petractief, de activiteitencommissie van de Petrakerk, opnieuw een Kerstwandeling door Bunschoten.

Tijdens de Kerstwandeling (die bij de Petrakerk start en eindigt) loop je in een groep, onder begeleiding van een herder, langs allerlei uitgebeelde gebeurtenissen uit het kerstverhaal. Denk hierbij aan de aankondiging, Elisabeth, de herders, de wijzen, de kerststal enz.

Een andere manier om Kerst te beleven met zang, muziek en voordrachten, voor jong en oud.

Algemene informatie

Datum: donderdagavond 20 december

Tijd: vanaf 18.30 uur start er elk kwartier een nieuwe groep.

Locatie: Petrakerk

Max. aantal deelnemers: 400 personen

Kosten / Opgeven

Kaartenverkoop begin december. De data en de prijzen zullen via het kerkblad en de website: www.toe-rustig.nl gecommuniceerd worden t.z.t.

Meer informatie

Wil je meehelpen, heb jij een leuke idee voor deze wandeling of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Landa Zwaan.

☎ 06 - 41486798

✉ petractief@Bunschoten-oost.nl

Jezus ontdekken in de (top)sport

Tijd met Jezus doorbrengen in combinatie met sport lijkt vaak een moeilijke opgave. Maar is dat zo? Op welke manier gaan Christelijke Top sporters hier mee om?

Hoe geef je Jezus Christus een plek in je leven die vaak volgepland staat met trainingen, werk, school, vrienden, sociale verplichtingen?

Met elkaar en met lokale en/of bekende (ex) topsporters willen een middag/avond organiseren die in het teken staat van Jezus Christus, de bijbel en de kerk in combinatie met sport en/of onze drukke agenda's.

Tijdens een interessante, leerzame en sportieve middag/avond zullen we hiermee op een interactieve manier met elkaar aan de slag gaan

De middag is speciaal voor jong en oud, voor sportieve maar zeker ook voor minder (of niet) sportieve gemeenteleden. Met name voor mensen die willen leren Jezus Christus te ontdekken in de van drukte volgeplande dagen

Algemene informatie

Datum: Voorjaar 2019 / wordt nog bepaald

Leiding: Harry Schaap & Henri Jongerden

Locatie: Petrakerk

Kosten

Gratis (collecte voor de onkosten)

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harry Schaap & Gerjan Veldhuizen

✉ harry.schaap@casema.nl

Write and praise

WRITE and PRAISE Together!!

God prijzen met je EIGEN geschreven SONGTEKST en deze beluisteren en zingen tijdens een Praise Avond.

Travel, de band van de Petrankerk, zorgt graag voor muzikale begeleiding tijdens erediensten en sing-ins. Vaak zijn dit de bekende en iets minder bekende christelijke liederen.

Het idee is ontstaan om bestaande popmuziek te gaan spelen waarbij er nieuwe christelijke teksten geschreven worden. TRAVEL (maar ook ons dorp) heeft het muzikale talent in huis.

Nu willen we gemeenteleden met SONGWRITERS-talent gaan uitdagen om nieuwe teksten te gaan schrijven.

Uiteraard is het ook mogelijk om een nieuwe tekst te schrijven op een bestaand christelijk lied.

Al deze "nieuwe" liedjes gaan we uitvoeren en samen met jullie zingen tijdens een Praise Avond in het voorjaar van 2019.

Als er andere muzikanten, zangers/zangeressen zijn die ook mee willen doen om tijdens deze praise avond mee te spelen en zingen (misschien al met eigen lied) dan kunnen die zich ook melden bij één van onderstaande personen.

Tussentijds zal er regelmatig geoefend en gejamd worden.

Vraag onderstaande naar mogelijke nummers die de band kan spelen.

Algemene informatie

Datum: Najaar 2018 en/of voorjaar 2019

Leiding: Harry Schaap & Gerjan Veldhuizen

Tijd en locatie: nader te bepalen

Materialen

Songteksten

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harry Schaap & Gerjan Veldhuizen

✉ harry.schaap@casema.nl

Herfst, seizoen vol leven!

Met elkaar op zoek gaan naar de zichtbare tekens dat God altijd zijn schepping onderhoud.

Doormiddel van een wandeling ontdekken dat het voorjaar wordt voorbereid. Het seizoen van afsterven nodig is om de natuur voor te bereiden op het nieuwe leven.

Het gaat er niet om dat je veel weet over de natuur. Maar om samen verwonderd te raken van de natuur. Al lijkt het vaak dat de natuur dood is, dat er alleen nog maar wat kale takken over zijn. Juist dan is te zien dat God altijd zorgt, zeker ook voor Zijn schepping.

De wandeling zal ongeveer 1 uur duren.

Na de wandeling is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van de kopje koffie/thee.

Algemene informatie

Datum: 18 november 2018

Leiding: Frans van Enk

Locatie: Noorderkerk

Tijd: 14:30 uur

Min. aantal deelnemers: nvt

Max. aantal deelnemers: 20

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Koelewijn

✉ lieskoelewijn@hotmail.com

Beeldend bidden

Beeldend bidden is al een oude manier van bidden. Door middel van een Bijbelverhaal leren bidden.

In deze workshop wordt je meegenomen in het verhaal. Waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Is het zomaar een verhaal of staat het er bewust in? Met wie in dit verhaal kun jij je identificeren?

Je mag je bewust worden van jouw positie of verlangen. Voelen wat er met je gebeurt.

Sommige mensen zijn meer beelddenkers dan anderen. Er zijn mensen die het nodig hebben om meegenomen te worden in een verhaal, dan kunnen zij pas begrijpen wat er staat. Anderen hebben genoeg aan het lezen van een verhaal. Wie je ook bent, dat maakt niet uit.

Het doel van de workshop is niet dat iedereen beeldend kan denken of bidden. Maar bewust worden waarom een verhaal in de Bijbel staat, met allemaal verschillende mensen en hun positie binnen het verhaal. En wat jij hieruit kunt leren.

Algemene informatie

Datum: 19 januari 2019

Leiding: Sarianne van Dalen

Locatie: Noorderkerk

Tijd: 13:00 uur

Min. aantal deelnemers: nvt

Max. aantal deelnemers: 50

Meenemen naar de workshop

Neem een dekentje of kussen mee waar je lekker onder of op kunt zitten.

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Koelewijn

✉ lieskoelewijn@hotmail.com

Gebedstoerusting/ prayer course

Gebed is niet slechts een keuze op het christelijke menu; het is het menu zelf en het hart en ziel van ieder aspect van onze relatie met God.

Juist omdat niemand geboren wordt als een gebedsstrijder kan iedereen er beter in worden. God heeft zoveel meer voor jou dan je momenteel ervaart en begrijpt. Je kunt leren om zijn stem te horen op manieren waar je momenteel alleen maar van droomt. Je kunt eveneens zoveel meer blijdschap ervaren dan je tot nu toe hebt ervaren in je relatie met de Vader. En ja, je kunt ook veel meer wonderen meemaken. Hoe? De weg van dit soort geestelijke groei begint werkelijk voor ieder van ons op een bepaalde dag, op een bepaalde plek met een zeer simpele, nederige erkenning van een nood, die uit vier woorden bestaat: 'Heer, leer ons bidden.'

De Prayer Course is een eenvoudige, praktische introductie tot een enorm spannend thema.

De zes bijeenkomsten gaan over de simpele fundamenteën van gebed. De cursus

richt zich op de grote meerderheid van doodgewone christenen, die simpelweg beter willen worden in het spreken met God en het horen van zijn stem.

De Prayer Course is een initiatief van Alpha Nederland.

Algemene informatie

Datum: 04, 11, 18 en 25 oktober;
01 en 08 november 2018

Leiding: Henriëtte de Graaf

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Min. aantal deelnemers: nvt

Max. aantal deelnemers: nvt

Opgeven

Je kunt je aanmelden via de website:

www.toe-rustig.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henriëtte de Graaf

✉ jetdegraaf@outlook.com

Afsluiting van het seizoen

We hebben met elkaar een jaar lang nagedacht en gesproken en allerlei activiteiten gedaan en elkaar ontmoet.

Het is goed om met elkaar dan ook het seizoen af te sluiten.

We willen het jaar afsluiten door samen te eten en samen te zingen.

Juist in een maaltijd komt het element van relatie en wederkerigheid heel duidelijk naar voren.

Een maaltijd is een feestelijke manier om samen te zijn en samen iets te vieren.

Dat willen we dan ook doen op 21 JUNI 2019 met een grote, dorpsbrede **RONDFIETSMAALTIID XXL**.

We gaan dus als gemeenten daadwerkelijk bij elkaar op bezoek!

Wil je meedoen met de maaltijd? Of wil je liever gastadres zijn? Geef je op!

Zie voor meer informatie op de volgende pagina.

Verder is zingen, aanbidden, lof prijzen tot eer van God een mooie manier om samen God te danken voor wat Hij geeft.

Op zondag 23 JUNI 2019 houden we een grote sing-in.

We willen met veel muzikanten en zangers uit het dorp een gezamenlijke feest van maken.

De precieze invulling van die middag is nu nog niet duidelijk. We willen daarbij ook gebruik maken van wat het seizoen brengt, zoals bijvoorbeeld het Write&Praise. Maar daar wordt u tijdig van op de hoogte gebracht.

Wel is het natuurlijk belangrijk om deze datum ook al vast te noteren.

Rondfietsmaaltijd xxl

Eten & drinken, gezelligheid en verbinding! En dan niet alleen binnen jouw eigen gemeente, maar dorpsbreed: **de Rondfietsmaaltijd XXL**

Een mooie afsluiting van het kerkjaar, om onder het genot van een goed glas en een 3-gangenmaaltijd nog eens door te praten over bv. het jaarthema.

Je kunt je opgeven in tweetallen. Heb je geen 'maatje' om mee op te trekken? Dan koppelen wij jou aan een andere deelnemer. Enkele dagen voor de RondFietsMaaltijd ontvang je een uitnodiging waar precies op staat waar je wanneer wordt verwacht.

Natuurlijk kan zonder kookadressen de RondFietsMaaltijd niet slagen. Als jij jouw huis wilt openstellen voor een 3-gangendiner, waarbij je bij elke gang 6 gasten krijgt, dan kun jij je ook opgeven via onderstaande mailadres.

Algemene informatie

Datum: vrijdagavond 21 juni 2019

Tijd: vanaf 18.30 uur

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Kosten

Gratis, je mag een vrijwillige bijdrage achterlaten bij de kookadressen tijdens de avond.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij gemeenteproject@Bunschoten-oost.nl of via de website: www.toe-rustig.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Landa Zwaan

☎ 06 - 41486798

✉ gemeenteproject@Bunschoten-oost.nl

Tips:

WEEK VAN GEBED

De week van gebed vindt plaats van 20 januari 2019 t/m 27 januari 2019.

ALPHA CURSUS:

Begin januari en september, start er altijd een Alpha-cursus in Bunschoten-Spakenburg.

De opbouw van de cursus staat vast, gedurende twaalf achtereenvolgende weken en een klein weekend (vrijdagavond en zaterdag) wordt op de dinsdagavond de cursus gegeven. Eerst wordt er gezellig met elkaar gegeten. Na het eten wordt door een spreker het onderwerp van de avond ingeleid. Daarna wordt er in groepsverband verder nagedacht over dit onderwerp. Na afloop is er de gelegenheid voor een hapje en een drankje. In het weekend wordt er over serieuze dingen nagedacht maar er is zeker ook ruimte voor ontspanning.

Voor meer vragen: mail naar
Alpha.bunschoten@gmail.com

LEUK OM TE DOEN:

HET BIJBELS MUSEUM,

Herengracht 366-368, 1016 CH Amsterdam.

<https://www.bijbelmuseum.nl/>

Het Bijbels Museum is de ontmoetingsplaats van Bijbel, kunst en cultuur in een monument vol geschiedenis.

In het Bijbels Museum kan je kennismaken met de Bijbel vanuit vele perspectieven en hoedanigheden. Je kan je verwonderen over de invloed van de Bijbel op onze hedendaagse Westerse cultuur, op het leven en geloof van mensen in heden en verleden, of je kan je verdiepen in de inhoud, en je laten meeslepen door de rijkdom van de Bijbelse verhalen.

MUSEUM ORIENTALIS (HEILIG LAND STICHTING),

Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting.

<https://www.museumparkorientalis.nl/>

Geboorte, leven en lijden van Jezus Christus stonden centraal in de oorspronkelijke opzet van het openluchtmuseum. Die drie verhalen beleef je nog steeds als je de drie looproutes door het museum volgt. Sinds 1992 'bewonen' figuranten regelmatig de locaties in het museum zodat je een levendig beeld krijgt van het dagelijks leven in het Midden-Oosten.

LEUK OM SAMEN TE DOEN:

BIJBELS CULINAIR

De smaak van de bijbel - recepten en verhalen

Auteur: Han Wilmink

In Bijbels Culinair staan twaalf hoofdstukken die gelinkt zijn aan een bepaalde periode uit de Bijbel. Naast allerlei wetenswaardigheden over de tijd en informatie over diverse producten krijg je in elk hoofdstuk de receptuur van een 5 gangen-menu aangereikt. Het bereiden van de gerechten is op een zeer heldere en aansprekende manier beschreven als stond Han Wilmink op pollepelafstand.

Bijbels Culinair is een goed kookboek. Maar het is meer. Het is een lees- en kijkboek. Met een schat aan informatie, gerechten, verhalen en een start voor een avond tafelen.

TIP: Kom met een aantal mensen bij elkaar en bereid één of meer gerechten of een menu uit het boek. Spreek met elkaar over de Bijbelse periode die erbij hoort, over de dingen die je hebt geleerd, waar je nog vragen over hebt. Of kies een (bijpassend) Bijbelgedeelte, lees dat en spreek er onderling over.

Kortom, maak er een mooie en smakelijke bijeenkomst van!



WENDY BEUKERS DESIGN