

NOORDERNIEUWS

Kerkdiensten.

Zondag 21 februari:

Morgendienst om 9.30 uur: dhr. Peter van der Horst.

Avonddienst om 19.00 uur: ds. Jan Janssen

Ouderling van dienst: Harold Schaap.

Corona en lockdown.

Helaas blijven de (huis)bezoeken opgeschort en iedereen ervaart dit als een groot gemis. Het hebben van een persoonlijk gesprek helpt enorm bij zorgen en moeiten maar is ook goed voor het onderlinge contact en het geeft de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen uit te leggen en vragen uit de gemeente te beantwoorden. De ambtsdragers zullen dus de pastorale en diaconale contacten blijven onderhouden door zoveel mogelijk te bellen. Alleen bij dringende noodzaak zullen er fysieke bezoeken plaatsvinden, maar schroom dan niet om uw ouderlingen, diakenen en wijkzusters te bellen als u daaraan behoefte heeft. Voor pastorale hulp of bijstand heeft de kerkenraad gezorgd voor een "werkgeversverklaring avondklok", zodat eventueel bezoek 's avonds ook mogelijk is.

Start financiële actie 2021.

De aangekondigde financiële actie is van start gegaan. In de afgelopen week heeft u een brief ontvangen van de CvB met daarin een uitleg waarom deze actie nodig is en een set van bijlagen om wijzigingen door te geven voor uw VVB, Zending en TU bijdragen. Neem hier even rustig de tijd voor en lees alles goed door. Voor vragen kunt u contact opnemen met de CvB (telefoonnummers en emailadressen staan in de brief). Aan het einde van de maand zullen de ouderlingen bij u langs komen om de ingevulde formulieren weer op te halen.

Wij rekenen op uw medewerking en vertrouwen erop dat deze actie weer voldoende structurele inkomsten zal opleveren voor de komende 5 jaar. De laatste keer dat wij een dergelijke actie hebben gehouden was in 2014 en het was toen bemoedigend om te ervaren dat de gemeente bereid was om samen de schouders eronder te zetten. Bij voorbaat onze dank voor uw welwillende medewerking.

Correctie VVB-actie,

U hebt een envelop met inhoud ontvangen over de financiële actie. In bijlage 1 is een foutje geslopen. Onder punt 1A wordt de tabel met de VVB richtlijnen genoemd. Deze tekst is per abuis blijven staan. De hier genoemde tabel is dus niet van toepassing en mist u niet als u de envelop openmaakt.

We hebben ervoor gekozen om in de begeleidende brief de kosten voor de instandhouding van de kerk inzichtelijk te maken, en het aan uzelf over te laten welk VVB bedrag u hieraan, naar draagkracht kunt bijdragen.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Freek van de Geest

Voorzitter CvB

Jeugdpastoraat.

In de afgelopen maanden zijn wij als jeugdpastoraat een aantal keer bij elkaar gekomen om na te denken over onze rol in de Noorderkerk. In oorsprong is het jeugdpastoraat bedoeld om nabij te zijn bij jongeren die het moeilijk hebben en behoefte hebben aan gesprek. Dit is en blijft een taak van het jeugdpastoraat. Toch willen wij ook een nieuwe weg inslaan waarin wij willen bijdragen aan een klimaat waarin jongeren worden gezien in de kerk. Ook op de momenten, dat het juist goed gaat.

Denk hierbij aan de overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs, het maken van eindexamens en verjaardagen. Op dit moment zijn we druk als jeugdpastoraat om na te denken over hoe we dit vorm willen geven. Daarnaast zijn we ook opzoek naar versterking! Je hoeft hiervoor niet goed te zijn in het voeren van gesprekken met jongeren. Als je goede ideeën hebt, een drive om een klimaat te creëren waarin jongeren zich gezien voelen en/of gewoon op praktische manier een steentje wil bijdragen, dan ben je meer dan welkom! Interesse? Stuur een mail naar:

Jeugdwerk@spakenburg-noord.nl

Jeugdcatechisaties.

De coronamaatregelen laten het op dit moment nog niet toe om in de kerk samen te komen. Als kerken proberen we de richtlijnen te volgen die ook gelden voor de scholen. Dit betekent niet dat we stil staan. Voor februari is materiaal voorbereid om digitaal catechisatie te geven. We hopen dat dit mag bijdragen aan groei in liefde voor Jezus. Bidden jullie mee voor het jeugdwerk? Als jeugdleiders hebben we verder afgelopen zaterdag vanuit huis de jeugdleidersconferentie gevolgd. Wij zijn hierdoor bemoedigd en geïnspireerd. De conferentie is terug te kijken via: www.stichtingjlc.nl. Zeker de moeite waard!

Voor volgend jaar zijn wij ook weer opzoek naar nieuwe leiding. Jong of oud maakt niet uit. Als je een hart hebt voor jongeren en bereid bent om stukje mee te lopen op de levensweg van jongeren dan is dat meer dan genoeg! Weet je niet zeker of dit wat voor je is? Geen zorgen, er is gelegenheid om een dagje mee te draaien en te kijken of dit wat voor je is. Schroom niet, want het jeugdwerk is van groot belang. Juist, in deze tijd. Meld je aan bij:

Nicolet Horst, mobiel: 06 54 65 16 08

Marjan Koops, mobiel: 06 20 93 45 68

Of mail naar: jeugdwerk@spakenburg-noord.nl

Talstelling 2021, verkiezing van ambtsdragers.

Dit voorjaar treden weer een groot aantal ambtsdragers af en zijn er voorzover we nu kunnen overzien 17 vacatures voor het ambt van ouderling en 3 voor het ambt van diakenen.

Samen met de kerkenraad bent u als lid van onze gemeente verantwoordelijk voor de instandhouding van de ambtelijke dienst. Als u gaven opmerkt bij broeders, spreek ze dan maar aan om zich beschikbaar te stellen in dienst van de Heer van de kerk. Ook roepen wij u op om deze zaak in uw gebeden voor te leggen aan de Heer.

Wij verwachten dat velen van u van het recht om namen op te geven gebruik zullen maken, graag voorzien van de redenen waarom u vindt dat de betrokken broeder(s) geschikt is (zijn).

U kunt daarvoor tot uiterlijk 5 maart a.s. een briefje sturen naar de scriba: **p.a. Broerswetering 40**, of mailen naar: scriba@spakenburg-noord.nl.

Meeleven vanuit de gemeente.

We zien en merken dat het sociale leven onder druk staat vanwege de corona maatregelen. Dat zien we ook terug in het achterblijven van nieuws uit de wijken als het gaat om de vermelding van zieken. Wij weten niet wat zich afspeelt achter de voordeuren. Wij roepen u op te reageren als u situaties tegenkomt waarvoor aandacht nodig is en meeleven is gewenst vanuit de gemeente, ons kerkgezin. Dat kunt u doen door melding aan de wijkouderlingen, onze kerkelijk werker Peter van der Horst, onze predikant Pieter Boonstra, en of aan scriba Evelien Beekhuis en aan de coördinator van het kerkblad, Adri Kardol.

NOORD Shop.

In samenwerking met verschillende commissies zijn we gestart met onze eigen *NOORD shop*. We willen als kerk geen winkel beginnen maar we willen wel mooie kaarten en cadeautjes maken die we kunnen gebruiken ter bemoediging en bij felicitaties en feestelijke gelegenheden: *"Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft"* (Romeinen 12:15). Gezien alle beperkingen vanwege corona maatregelen is dit toch een mooie manier om met elkaar mee te leven.

Binnenkort is een en ander te vinden op de nieuwe website en op dit moment kan ook per email worden besteld: shop@Spakenburg-Noord.nl. Omdat de kerk nog steeds niet open is kunnen kaarten en mokjes ook worden opgehaald op Spuistraat 1.

UIT DE GEMEENTE

Jezus ontdekken in de 40dagentijd, Johannes 3:16

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

Op de eerste dag van de veertigdagentijd beginnen we niet bij het lijden, maar bij de liefde. Niet bij onze liefde, maar bij Gods liefde. Het gaat op weg naar Pasen om Gods liefde voor de wereld, want Hij heeft alle mensen lief. En het gaat ook om Gods liefde voor zijn Zoon, zijn Enige. Hij gaf zijn Geliefde voor zijn geliefden. Hij gaf zijn Leven voor ons leven. God heeft echt alles voor de wereld over. Wat een genade!

Here God, dank U voor de grote liefde en genade die U ons laat zien.

Meeleven:

Ons meeleven, gaat uit naar Wijnand en Willy van den Hoogen- Duijst, Talmastraat 10, vanwege het overlijden van hun broer en zwager, Steven Duijst.

Verder met Eef Koelewijn- Bos, Oude Gest 18, vanwege het overlijden van een zwager van haar, Wouter de Gans, uit Amersfoort.

Geboorte:

Op donderdag 11 februari verblijdde de Heer het gezin van **Arjan en Jantine Vedder- de Graaf**, Aak 12, met de geboorte van een zoon en broertje van Aron. Zij noemen hem Micha Dion Arieaan, roepnaam **Micha**. Wij feliciteren hen van harte met dit grote geschenk, een wonder ontvangen uit Gods hand. Uiteraard zijn onze felicitaties er ook voor de (over)grootouders en de verdere familie.

Gedoopt:

Afgelopen zondagmorgen is **Sion Dop**, Kuiperstraat 23, ondanks de coronabeperkingen, in een feestelijke dienst gedoopt. Hij mocht door het water van de doop het teken en zegel van Gods eeuwig genadeverbond ontvangen. God heeft ons kerkgezin blij gemaakt met de doop van deze kleine jongen. Onze blijdschap en betrokkenheid kunnen we tonen door om deze jonge ouders heen te staan met onze gebeden, woorden en daden. Onze hartelijke felicitaties zijn er voor de ouders **Chris en Willemijn**, voor zijn zussen **Tirsa en Eden**, de grootouders en verdere familie. Bovenal wensen we de ouders Gods zegen toe bij de christelijke opvoeding van hun drie kinderen.

Jubilea:

D.V. vrijdag 26 februari a.s. is het echtpaar **Klaas en Maria Heinen- van Diermen**, Almarestaat 17, **40 jaar** getrouwd. Ze zijn God dankbaar dat ze al die jaren in voor- en tegenspoed voor elkaar en hun gezin bewaard en gespaard zijn gebleven. Wij feliciteren hen van harte gefeliciteerd met dit jubileum en wensen hen Gods zegen voor de toekomst. Onze felicitaties zijn er uiteraard ook voor hun kinderen, kleinkinderen en de verdere familie.

Zieken:

Henriëtte Hopman, Havenstraat 31, heeft de behandelingen van achalasie van de slokdarm achter de rug. In totaal is 3 keer om de week, via de keel, de onderste kringspier van de slokdarm via een ballonnetje opgerekt. Dat is heel goed gelukt. Henriëtte kan nu weer alles eten zonder dat het pijn doet of dat ze bijna stikt omdat het eten niet wil zakken. Zij is blij en dankbaar dat er na een heftige periode nu rust is gekomen. Wij wensen haar toe dat het resultaat van deze behandeling blijvend mag zijn.

Amanda Koops, Kuypersstraat 41, heeft afgelopen woensdag de geplande hersteloperatie ondergaan. De drains uit haar buik moeten zes weken blijven zitten en ze krijgt pijnbestrijding via een pompje. Ze heeft nog een lange weg te gaan. Wij wensen haar sterkte, en hopen en bidden dat ze goed mag herstellen en baat heeft bij deze ingreep. Bezoek is niet toegestaan. Uw gebed en meeleven, zullen haar goed doen. Haar adres is p/a UMC Utrecht, afdeling D4-west, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Peetje de Jong- van de Groep, Medemblicker Span 7, verblijft nog steeds in de Kastanhof op Zon en Schild. Zij ondervindt nog de last van psychische klachten. Wij hopen en bidden dat haar gezondheid mag verbeteren. U kunt met haar meeleven door voor haar te bidden en het sturen van post naar: Zon en Schild, Gebouw Kastanhof, Afdeling D (ouderen), Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort, ter attentie van mevrouw P de Jong.

Grietje Beekhuis- de Graaf, Op de Ree 32, was langzaam herstellend van een enkelbreuk. Gisteren kreeg ze een maagbloeding en is opgenomen in het ziekenhuis. Gezien haar leeftijd en conditie zal ze niet meer geopereerd worden maar krijgt ze pijnbestrijding. Het is afwachten hoe het verder gaat. Zij heeft vrede en rust gevonden bij haar hemelse Vader en verlangt ernaar bij haar Heer te zijn. Wij hopen en bidden dat lijden haar bespaard mag blijven. Zij verblijft in het Meander ziekenhuis in Amersfoort, afdeling A2, kamer 20.

Onze scriba **Evelien Beekhuis- Schaap**, Broerswetering 40, is tijdens het schaatsen ongelukkig op het ijs terecht gekomen en heeft haar elleboog gebroken. Maandag a.s. hoopt zij geopereerd te worden, waarna circa zes weken nodig zijn voor herstel. Wij wensen haar sterkte en een voorspoedig herstel.

Henk van de Geest, heeft in Zuid-Afrika tijdens een potje voetbal op vrijdag 5 februari zijn pols op meerdere plekken gebroken. Op dinsdag 9 februari heeft de operatie plaatsgevonden. De operatie is goed verlopen maar het is nu afwachten hoe het allemaal hersteld, dat is nog een wat onzeker. Wij hopen en bidden dat Henk helemaal mag herstellen. Zij vragen om uw gebed en meeleven. Met de hartelijke groeten van Henk en Linda. U kunt hen volgen en met hen meeleven via de website: www.henkenlindainafrika.nl

Verjaardagen:

22 februari

B 4, Marretje de Graaf- de Graaf, Op de Ree 161-334, 96 jaar

B 4, Willem Hop, Op de Ree 161-321, 90 jaar

C 1, Hennie de Jong- de Graaf, Koenraadstraat 5, 74 jaar

C 4, **William van Doornik**, Stavoren Sprank, Op de Ree 278, **26 jaar**

27 februari

A 4, **Jannie Heinen**, Op de Ree 306 – Urk, **52 jaar**

D.V., allemaal van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen gewenst voor het nieuwe levensjaar. "Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw".

Hartelijke groet en in Christus verbonden:

Peter van der Horst, Pieter Boonstra en Adri Kardol.

DIACONIE:

Verantwoording van gift:

Via ouderling Tico de Graaf kregen we een anonieme gift van € 250,00 bestemd voor de beamer en de verlichting, om zo de kwaliteit van de video opnamen in de kerkzaal te kunnen verbeteren.

Hartelijk dank voor deze gift die hierbij weer verantwoord is.