

NOORDERNIEUWS

Kerkdiensten.

Zondag 28 maart:

Morgendienst om 9.30 uur: ds. Pieter Boonstra.

Avonddienst om 19.00 uur: ds. Reinier Kramer.

Ouderling van dienst: Wim Blokhuis.

Goede vrijdag 2 april:

Avonddienst om 19.00 uur: ds. Pieter Boonstra.

Ouderling van dienst: Cor Bos.

Pasen 2021.

Ondanks alle beperkingen zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de kerkdiensten rondom de Paasdagen. De commissie Vorming & Toerusting en Wim van de Geest werken samen met de predikanten aan de liturgie voor de kerkdiensten en daarnaast wordt op 2^e Paasdag een extra Paasgebedsdienst uitgezonden. Er zal extra aandacht worden geschonken aan zang en muziek en we hopen op deze manier toch als gemeente met elkaar verbonden te zijn.

In het kader van de samenwerking met de andere Gkv en NGK kerken in het dorp sluiten wij aan bij het Stille week programma van de Maranathakerk en ook verwijzen we naar de uitzendingen vanuit Eemdijk (samenwerking van alle kerken).

Corona update.

De oplopende besmettingen in Nederland geeft de overheid geen ruimte tot versoepelingen en de kerkenraad ziet ook nog geen ruimte om op korte termijn gemeenteleden uit te nodigen voor de kerkdiensten op zondag. De komende weken blijven de kerkdiensten alleen online en ook de kerkelijke vergaderingen zullen zoveel mogelijk digitaal zijn. Wel worden gasten uitgenodigd bij de doopdiensten en we zijn blij dat dit goed verloopt en dat de families dit allemaal zeer op prijs stellen.

Hopelijk kunnen we snel weer gaan starten met het uitnodigen van gemeenteleden voor de kerkdiensten en wij zullen daar niet onnodig lang mee wachten. Alle voorbereidingen zijn al gedaan om dit op een verantwoorde en veilige manier te kunnen doen.

NOORD Website.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe website en wordt alles getest voor gebruik op mobiel en tablet. Nogmaals willen we graag alle vrijwilligers bedanken die hieraan hebben meegewerkt en in het bijzonder Wesley Blokhuis bedanken die met zijn bedrijf, Uw Business Online, de basis heeft gelegd voor de NOORD website.

De website brengt alle informatie van de Noorderkerk bij elkaar en geeft ook toegang tot de eigen YouTube en social media kanalen. Daarnaast is alles nu van de NOORD-shop bij elkaar te vinden en te bestellen (de mokjes zijn er weer!). We zoeken ook nog steeds vrijwilligers voor het bijhouden van de website en Instagram/facebook. Het gaat dan zowel om inhoudelijke talenten om iets te schrijven en te delen als om technische kennis voor het beheer. Dus welkom bij het communicatieteam NOORD.

UIT DE GEMEENTE

Jezus ontdekken in de 40dagentijd, Psalm 116: 7-8

“Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Ja, u hebt mijn leven ontrukkt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed”.

Als we in de veertigdagentijd de diepte zoeken, de diepte van lijden en ellende, van zonde en zorg, dan doen we dat terwijl er toch licht straalt. Zo is het ook in de Psalmen steeds weer. Als het gaat over tranen, gaat het ook over tranen die weer gedroogd worden. Als het gaat over struikelen, gaat het ook over weer opgericht worden. Als het gaat over nood en onrust, dan gaat het ook over redding en rust. Als het gaat over de dood, gaat het ook over het leven. In Christus komt dat allemaal bij elkaar. Zie naar hem op en herken in zijn dood het leven, in zijn zwakheid Gods kracht.

Dank U, Here God, dat in Christus de dood nooit zonder het leven is.

Meeleven:

Ons meeleven, gaat uit naar **Lutje Heinen- de Graaf**, de Meent 27, vanwege het overlijden van haar zus, Mengsje Pijpers- de Graaf.

Wij wensen haar en de verdere familie toe dat ze in hun verdriet troost mogen vinden in het Evangelie en een schuilplaats bij God om dit verlies te dragen en verwerken.

Gedoopt:

Zondagmorgen 21 maart jl. is **Mila Blokhuis**, Tabakskamp 12, gedoopt. Een feestelijke dienst die in besloten kring kon plaatsvinden in de kerkzaal. Zij mocht door het water van de doop het teken en zegel van Gods eeuwig genadeverbond ontvangen. God heeft ons kerkgezin blij gemaakt met de doop van dit kleine meisje. Onze blijdschap en betrokkenheid kunnen we tonen door om deze jonge ouders heen te staan met onze gebeden, woorden en daden. Onze hartelijke felicitaties zijn er voor de ouders **Walther en Rachel**, de grootouders en verdere familie. Bovenal wensen we de ouders Gods zegen toe bij de christelijke opvoeding van Mila.

Zieken:

Peter Kok, Maatjessteeg 21, ondergaat chemokuren na een eerdere operatie vanwege maagkanker. Vorige week had hij erge pijn in de rug. Onderzoek liet zien dat dit een gevolg was van veel opgehoopt vocht achter de longen. Hij werd toen direct opgenomen en er is een drain geplaatst zodat het overtollig vocht kon afvloeien. Na een paar dagen in het ziekenhuis mocht hij in het afgelopen weekend weer naar huis. Peter gaat verder met zijn kuur en hoopt nog helderheid te krijgen over de oorzaak van het plotseling vasthouden van vocht. Wij wensen hem sterkte en hopen en bidden dat hij weer beter mag worden.

Eef Koelewijn- Bos, Oude Gest 18, heeft een penicilline kuur gehad waardoor haar bloedwaarden zijn verbeterd. Ze wacht nu op een oproep van het ziekenhuis voor het verwijderen van de galblaas, maar dat kan nog wel even duren. Wij wensen haar sterkte bij haar moeiten en kracht om het vol te houden.

Albert Muijs, Rikkert Jacobsstraat 12, heeft nog veel last van de gevolgen van het coronavirus. Hij is nog aan het revalideren en het gaat langzaam vooruit. Wij wensen hem de kracht om vol te houden en bidden dat hij weer helemaal beter mag worden. Zijn vrouw Anita wensen we steun om hem bij te staan.

Lammert Zwaan, Oude Bocht 40, heeft een kuur van bestralingen achter de rug. Hij is nog wel gauw moe maar het gaat verder goed met hem. Half mei krijgt hij te horen of de kuur het gewenste effect heeft gehad. Wij wensen Lammert en zijn vrouw Agnes sterkte met de bede dat Lammert weer helemaal mag genezen.

Trijntje Korlaar-Heijnen, Oostpoort 15, heeft in het ziekenhuis gelegen met corona. Zij is inmiddels weer thuis maar nog erg verzwakt en heeft nog een lange weg te gaan. Zij en haar man Peter zijn God dankbaar dat ze weer thuis is. Wij hopen en bidden dat de Heer verder herstel zal geven en Trijntje weer beter mag worden.

Ada van de Vuurst, Koenraadstraat22, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Ze maakt voldoende antistoffen aan tegen het coronavirus en ze verwacht hiertegen binnenkort

gevaccineerd te kunnen worden. Zij is blij en dankbaar dat ze weer thuis is om verder te herstellen. Wij wensen Ada en haar man Jaap sterkte en Gods nabijheid.

Met **Trijntje Meester-Koelewijn**, Hoornse Hop 5, gaat het wat beter. Zij ligt voor revalidatie in "De Pol" te Nijkerk. Wij hopen en bidden dat Trijntje verder mag opknappen en over een tijdje weer naar huis mag.

Jubilea:

Op 23 maart jl. was het het echtpaar **Maarten en Maria de Harder- de Graaf**, Idenburgstraat 4, **45 jaar** getrouwd.

D.V. donderdag 1 april a.s. is het echtpaar **Bert en Atie Koelewijn- de Graaf**, Zuiderzeeboulevard 44, **40 jaar** getrouwd.

Beide echtparen zijn God dankbaar dat ze al die jaren in voor- en tegenspoed voor elkaar en hun gezin bewaard en gespaard zijn gebleven. Wij feliciteren hen beiden van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen voor de toekomst. Onze felicitaties zijn er uiteraard ook voor hun (klein) kinderen en de verdere familie.

Verjaardagen:

27 maart

B 5, Geertje de Graaf- Nieuwboer, Kuypersstraat 7, 72 jaar

28 maart

B 4, Geertje Koelewijn- Koelewijn, Op de Ree 161-808, 81 jaar

30 maart

A 1, Gerrie Koelewijn- Heinen, Op de Ree 161-242 (Zuiderzeeboulevard 34), 75 jaar

C 1, Mengsje de Graaf- Schaap, Heemraadstraat 21, 73 jaar

C 2, Jannie Koelewijn- Koelewijn, Zuiderzeelaan 44, 70 jaar

01 april

A 4, Aaltje de Graaf- Heek, Sluisweg 11, 84 jaar

B 5, Theo van Twillert, Jan Schoutenplantsoen 11, 74 jaar

D.V., allemaal van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen gewenst voor het nieuwe levensjaar. "Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw".

Hartelijke groet en in Christus verbonden:

Peter van der Horst, Pieter Boonstra en Adri Kardol.

DIACONIE:

Verantwoording van giften:

Via penningmeester Herremijn Beekhuis- van de Vuurst ontvingen we van een zuster uit wijk B5 een gift van € 50,00 voor de kerk en € 50,00 voor de diaconie.

Via de diaconie ontvingen we vanuit wijk B4 de opbrengst van twee kerktelefoonbusjes, eenmaal een bedrag van € 85,00 en eenmaal een bedrag van € 82,00 in kerkmunten.

Iedereen hartelijk bedank voor deze giften die hierbij weer verantwoord zijn.