



NOORDERNIEUWS

Kerkdiensten.

Zondag 31 januari:

Morgendienst om 9.30 uur: ds. Bas Luiten.

Avonddienst om 19.00 uur: ds. Arie Reitsema.

Ouderling van dienst: Jan Nijenhuis.

Corona en lockdown

Voorlopig is er nog geen zicht op een snelle verbetering en blijven we als gemeente verbonden met elkaar dankzij de live kerkdiensten die via YouTube en de Kerkomroep worden uitgezonden. Ook de (huis)bezoeken blijven opgeschort. De ambtsdragers zullen de pastorale en diaconale contacten onderhouden door zoveel mogelijk te bellen. Alleen bij dringende noodzaak zullen er fysieke bezoeken plaatsvinden, maar schroom dan niet om uw ouderlingen, diakenen en wijkzusters te bellen als u daaraan behoefte heeft.

Voor pastorale hulp of bijstand heeft de kerkenraad gezorgd voor een "werkgeversverklaring avondklok", zodat eventueel bezoek 's avonds ook mogelijk is.

GKv-NGK kinderdiensten.

De GKv en NGK kerken in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk, werken met elkaar samen om mooie diensten voor kinderen te maken en uit te zenden, en deze kinderdiensten worden heel goed bekeken. Deze kinderdiensten staan iedere zondagmorgen om 08.00 uur klaar op Kerkomroep en op ons YouTube kanaal Spakenburg Noord (NOORD Kids). Abonneer je ook gelijk op het YouTube kanaal, zodat je berichtjes krijgt wanneer er een nieuwe dienst voor de kinderen klaar staat.

Kerk2030

Als Spakenburg-Noord gaan we meedoen aan het Kerk2030 project en de zusterkerken in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk sluiten zich daarbij aan (de andere kerken hebben hierover ook al geschreven in het kerkblad). Graag nodigen wij iedereen uit om alvast mee te doen door deel te nemen aan een serie Webinars die op dit moment plaatsvinden. Het derde Webinar is op 1 februari: TOEGEWIJD EN HEILIG LEVEN, door Wouter van Veelen (Predikant Magnificatkerk, Tiel). Aanmelden kan simpel via de website: www.kerk2030.nl.

Op ons YouTube kanaal Spakenburg Noord zijn alle Webinars te bekijken.

Social media en communicatie.

Binnenkort zullen o.a de nieuwe NOORD website en de verschillende YOUTH kanalen op social media 'live' gaan en kunnen we naast het kerkblad en scipio veel gemeentelenden, jong en oud, van actuele informatie voorzien. Dit betekent ook dat we op zoek zijn naar allerlei 'communicatie' talent in de gemeente en we zoeken beheerders voor de Website en de Social Media accounts. Als je het leuk vindt om met je hobby of werkervaring concreet aan de slag te gaan in de kerk dan horen wij dat natuurlijk graag. **Doe mee en app of bel met Klaas: 06 53 13 26 66.**

Pasen 2021

De voorbereidingen voor Pasen 2021 zijn inmiddels gestart. Met in ons achterhoofd de verschillende uitzendingen rondom de kerstdagen willen we ook in de periode van de Stille week, Goede Vrijdag en Pasen een aantal mooie diensten en uitzendingen verzorgen. De commissie Vorming en Toerusting is blij met ideeën en bijdragen vanuit de gemeente en wij nodigen iedereen uit om mee te doen. Ook zullen we weer gaan samenwerken met de zusterkerken.

TIP: Op weg naar Pasen biedt het Nederlands Bijbelgenootschap een gratis leesplan aan getiteld 'Niet van brood alleen'. Ervaar de rijkdom van Lectio Divina. Hier staat het beleven van een tekst centraal. Je neemt de tijd om alle facetten van de tekst tot je door te laten dringen. Zo komt het paasverhaal op een nieuwe manier dicht bij. De Bijbelteksten in het leesplan zijn gekozen rond een uitspraak van Jezus in de woestijn, die teruggaat op de woestijnervaring van het volk Israël: 'De mens leeft niet van brood alleen'. Naast een dagelijkse Bijbeltekst, is er iedere zondag een Bijbeltekst en een overdenking. Deze overdenking is opgebouwd volgens de methode van de Lectio Divina. Als u het leesplan nu bestelt ontvangt u het vóór de start van de veertigdagentijd. Op=op. Te bestellen via de website: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd>

Financiële actie 2021

Iedere 5 jaar wordt door de commissie van beheer (CvB) de financiële situatie en de lange termijn planning doorgenomen. Gezien de huidige situatie in de Noorderkerk en vanwege de coronamaatregelen willen wij graag uw aandacht vragen voor de financiële actie 2021.

De kosten voor de kerk stijgen ieder jaar. Het gaat dan vooral om de vaste kosten van ons Gereformeerd vrijgemaakt kerkverband, de pensioenen, Utrecht Mission en de TU. Wat betreft onze andere kosten voert de CvB een gezond financieel beleid en zijn diverse kostenbesparingen gerealiseerd.

Voor wat betreft de inkomsten hebben we te maken met broeders en zusters die geen of heel weinig vaste bijdragen betalen voor de VVB, Zending en TU. Ook zijn de collecte inkomsten door de corona maatregelen gedaald. De conclusie van bovenstaande punten is simpel: De vaste jaarlijkse bijdragen VVB, Zending en TU zijn op dit moment onvoldoende om onze vaste kosten te dekken en de collecte inkomsten compenseren dat nu ook niet meer. Hierdoor zullen we als gemeente ieder jaar interen op onze financiële reserves en dat is geen gezonde basis voor de toekomst.

De CvB zal alle gemeenteleden een brief sturen met de details en het verzoek om de vaste bijdragen aan te passen en zoveel mogelijk door middel van een automatische incasso te voldoen.

Wij rekenen op uw medewerking en vertrouwen erop dat we met ons allen de kosten van 2021 zullen opbrengen en er geen betalingsachterstanden zullen ontstaan.

UIT DE GEMEENTE

Meeleven wijken A, B en C:

Er is opnieuw verdriet in de gemeente vanwege overlijden van geliefden:

Petertje de Graaf- de Graaf, Op de Ree 161- 004, is op maandag 25 januari overleden in de leeftijd 91 jaar. Zij was de moeder van Klaasje de Graaf, Wilgenstraat 7.

Verder gaat ons meeleven uit naar:

Hans en Roefje de Jong-de Graaf, Heemraadstraat 5, vanwege het overlijden van hun zwager, Evert de Fouw uit Barneveld.

Wij wensen hen allen en de verdere familie toe dat ze in hun verdriet troost mogen vinden in het Evangelie en een schuilplaats bij God om dit verlies te dragen en verwerken.

WIJK B

IN MEMORIAM: zr. Roelofje Bos- Bos (LET OP, is al gepubliceerd in kerkblad van 22 januari jl.).

Geboren: 14 november 1934

Overleden: 14 januari 2021

We hebben afscheid moeten nemen van onze zr. Roelofje Bos-Bos. De laatste jaren van haar leven werd ze liefdevol verzorgd in De Haven (eerst op de afd. *De Weide* en later op *Havenkade*). Dat was nodig, want hoewel ze altijd een sterke vrouw is geweest, werd ze steeds zwakker en begreep ze de

dingen niet altijd meer even goed. Maar ze bleef altijd in voor een grapje. Zo zullen velen haar ook herinneren.

Haar leven kenmerkte zich door hard werken (voor haar gezin en visventen in de buurt van Hardenberg). Toen ze 32 jaar was, moest ze een ingrijpende hersenoperatie ondergaan. Het werd als een wonder beschouwd dat ze daar doorheen kwam en helemaal weer genezen werd. Vervolgens kwam ze al betrekkelijk jong alleen te staan: haar man Peter overleed in 1992, ze was toen 58 jaar oud. Dan komt het erop aan dat je kracht vindt, en ze mocht die vinden, telkens weer, in het geloof. De HERE bemoedigde haar in haar leven bij alles wat er gebeurde. In de vreugde van het leven, maar ook bij zorgen en verdriet, zoals bij het overlijden van haar man en later ook van haar zoon Bert.

Het is tekenend voor haar dat ze zelf een tekst koos om bij haar begrafenis te doen klinken, Opbaring 7: 17: *Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.* Door dit Woord van de HERE wist ze zich bemoedigd en mogen ook wij ons bemoedigd weten. Het Lam van God, onze Here Jezus Christus, is de goede Herder. Wie zich aan Hem overgeeft, mag erop vertrouwen dat de Here Jezus hem naar de waterbronnen van het leven zal brengen. Hij wordt in Openbaring het *Lam van God* genoemd. Zo mogen wij Hem zien, als het Offerlam dat voor al onze zonden betaald heeft. Hij heeft de deur naar het leven geopend. Zr. Bos getuigde op haar sterfbed daarvan: "de deur is voor mijn geopend". Door Gods genade mocht ze daar binnengaan. Ze is aangekomen bij de waterbronnen van het leven.

Daarin zit ook een oproep voor ons: laten we de Here Jezus hier in dit leven blijven volgen. Hij spreekt zijn Woord. Daardoor wil Hij ons leiden. En wie zich laat leiden, mag het weten: *God zal alle tranen uit hun ogen wissen.* Zo is er in dit leven troost voor ons. Troost die je mag ervaren in het geloof. Die troost wensen we toe aan allen die met onze zr. Roelofje Bos-Bos verbonden waren. We denken in het bijzonder aan de kinderen en klein- en achterkleinkinderen en ook aan allen voor wie ze een zus of schoonzus was.

Ds. H.Sj. Wiersma

IN MEMORIAM: zr. Maria Vastenhouw- de Graaf

Geboren: 8 april 1936

Overleden: 19 januari 2021

Afgelopen maandag hebben we in een samenkomst in de Noorderkerk afscheid genomen van zr. Maria Vastenhouw-de Graaf. Haar sterven kwam niet onverwachts. Ze was al aardig zwak, en in de eerste week van januari dit jaar kreeg ze een cva (een beroerte) waardoor ze rechts helemaal uitviel en ook haar zicht en spraak kwijtraakte. Ze bleek ook nog eens een tumor in haar buik te hebben. Het ging nu echt op het sterven aan. Vorige week dinsdag is ze overleden, op de dag dat haar dochter Elize haar schoonvader (Willem de Graaf) moest begraven.

Zr. Vastenhouw hield van gezelligheid en was graag onder de mensen. Omdat ze betrekkelijk jong weduwe werd, trok ze veel op met haar kinderen. Dagjes uit naar de speeltuin of de dierentuin, vakanties zelfs. En later gewoon als het even kon met de rolstoel wandelen naar het dorp. Ze kwam er haar bekenden tegen. Daar genoot ze van.

Het was goed met haar te praten. Al was 'spreken' voor haar moeilijk door een hersenbloeding. Ze was een gelovige vrouw. Het geloof gaf haar de moed om verder te gaan toen haar man Jan Vastenhouw overleed, begin 1997. Ze stond er alleen voor en toen ze een jaar later die hersenbloeding kreeg, werd het nog moeilijker. Ze heeft een poos moeten revalideren en is daarvoor zelfs een periode in huis geweest bij haar zoon (die in Amersfoort woont) en later bij haar dochter. Daarna verhuisde ze naar een huisje Op de Ree en toen het ook daar steeds moeilijker ging, kreeg ze een plekje in de Haven. Daar heeft ze nog een goede tijd gehad. Dankbaar was ze voor de verzorging.

Terwijl haar aardse tent steeds verder werd afgebroken, wist ze dat ze op Gods tijd mocht verhuizen naar het vaste gebouw dat Hij voor haar had klaargemaakt in de hemel (vgl. 2 Kor. 5: 1). In dat geloof en ook met de woorden van deze tekst had ze haar man begraven. Ze wist dat dat zou gebeuren door

Gods genade. Daar had ze genoeg aan. En dat is ook genoeg voor een mens: wie op Hem vertrouwt, neemt Hij op in heerlijkheid. In dat vaste vertrouwen had ze zelf al een tijd geleden de psalmen en liederen voor haar eigen begrafenis uitgekozen en ook de tekst die daarbij centraal moest staan: 2 Kor 12: 9. Ze had de woorden opgeschreven vanuit haar herinnering (vermoedelijk uit de Statenvertaling) en zo staan ze ook op de rouwkaart afgedrukt: *Mijn genade is uw genoeg, want mijne kracht wordt in zwakheid volbracht*. Zo heeft ze geleefd en zo is ze gestorven: in al haar zwakheid vertrouwend op de genade van haar sterke Heiland.

Haar sterven betekent ook afscheid nemen voor de familie. Ons meeleven gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen. En we denken ook aan haar zwagers en schoonzussen. Voor wat betreft Spakenburg-Noord denken we dan aan br. Willem Koelewijn (Op de Ree 161-324). Hij was een zwager (getrouwd met haar zus Willempje).

Ds. H.Sj. Wiersma

WIJK C

Mijn geboden, Johannes 15:10

“Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf”.

Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Houd je aan mijn geboden. Heb je vijand lief. Eer mijn Vader. Wees vergevingsgezind. Wees trouw en eerlijk en zuiver. Zorg voor de armen. Kom naar Mij. Spreek geen kwaad. Deze geboden en nog veel meer - ze zijn stuk voor stuk manieren om in mijn liefde te blijven. Blijf in mijn liefde.

Wees stil en bid: *Heer Jezus, help me om lief te hebben door me aan uw geboden te houden.*

IN MEMORIAM: zr. Gijsje Muijs- Hopman

Geboren: 2 november 1942

Overleden: 14 januari 2021

In haar Heer en Heiland is ontslapen Zijn moegestreden kind... zo begint de rouwaankondiging bij het overlijden van zr. Gijsje Muijs.

“In haar Heer en Heiland” dat is een goede typering van haar leven. Ze was vol van Hem en was niet bang dat ook naar voren te brengen. Ze sprak er vrijmoedig over tegen iedereen die ze tegenkwam.

“In haar Heer en Heiland *ontslapen*”. Zo is het inderdaad gegaan. Langzaam ging ze achteruit. Ze had pijn. Ze was haar energie kwijt. In het hospice in Nijkerk viel ze al meer weg. Tot dat ze definitief hier haar ogen mocht sluiten, ontslapen, om wakker te worden bij de Here Jezus. Door de engelen naar Hem toe gedragen. Veilig in Jezus’ armen...

“In haar Heer en Heiland is ontslapen Zijn *moegestreden* kind”. En ook dat is waar. Moegestreden. Ze heeft wat een moeiten en zorgen gekend in haar leven. Zorgen die haar soms te veel werden. Ze is een paar keer opgenomen geweest, o.a. in De Fontein in Bosch en Duin. *Moegestreden*, ook vanwege verdriet in haar leven: het overlijden van haar enige dochtertje Mendy (nog maar een paar maanden oud), ze kon het maar moeilijk verwerken. En een paar weken geleden nog maar: het ziekbed en het overlijden van zoon Henk. En in al die jaren daartussen was er zoveel waardoor je kunt begrijpen dat je op een gegeven moment zo moe bent dat je even niet meer verder kunt. De psychische moeiten van haar zoon Volkert en dat haar man op jonge leeftijd arbeidsongeschiktheid werd, hebben haar aangegrepen.

Ik heb in die tijd veel met haar in de Bijbel gelezen. Om rust te vinden. Want bij de Here Jezus mag je tot rust komen van al je moeiten en al je zorgen. Vanuit de Bijbel klinkt zijn stem, de stem van de Here Jezus. Hij zegt: *Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven*. Hij roept je.

Hij roept je naar zich toe. Kom maar bij Mij. Door Gods genade mocht ze dat ook steeds weer doen. Eerst schuchter, maar daarna uit volle overtuiging.

Ze is er telkens weer bovenop gekomen. En dan was ze weer bruisend van energie, vriendelijk en hartelijk. Met het hart op de tong. De laatste jaren kreeg ze dat zo niet meer terug, ze had er geen fut meer voor. Dan kon ze als een dood vogeltje in de stoel zitten of was ze juist heel onrustig. Ze mocht 78 jaar worden. Haar taak hier op aarde is voorbij. Haar taak van zorgen voor haar man en voor de kinderen (ik denk met name aan Volkert en ook aan Henk). Ze mocht nu echt en definitief tot rust komen bij haar Heiland.

We leven mee met haar man br. Jacob Muijs (Op de Ree 161-202) en haar kinderen en kleinkinderen. Ze was de moeder van Volkert Muijs (Zon&Schild), en een schoonzus van zr. en br. Hendrikje en Ruth Koops-Muijs (Kuyperstraat 15).

Ds. H.Sj. Wiersma

Verjaardagen wijken A, B en C:

31 januari

B 6, Grietje Koelewijn- de Graaf, Op de Ree 28, 84 jaar.

01 februari

B 3, Hillie van de Vuurst- Schaap, Colijnstraat 32/C, 77 jaar

02 februari

A 7, Jaap de Wit, Voor Anker 25, 86 jaar

03 februari

A 2, Jannie van de Geest- Koelewijn, Havenstraat 43, 70 jaar

05 februari

A 5, Marry Breunis, Schansplein 2/C, 70 jaar

D.V., allemaal van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen gewenst voor het nieuwe levensjaar. "Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw".

Hartelijke groet en in Christus verbonden:
Peter van der Horst, Pieter Boonstra en Adri Kardol.

DIACONIE:

Verantwoording van giften:

Via diaken Jaap van de Hoogen kregen we van een zuster uit wijk C4 (Op de Ree) een gift van € 250,00 voor de diaconie.

Hartelijk dank voor deze gift die hierbij weer verantwoord is.